



*Onze pa, bompi,
ook al was hij oud van jaren,
we hebben hem steeds jong ervaren,
jong van hart en jong van geest,
zijn leven is heel mooi geweest.*

Liefdevol nemen wij afscheid van

François “Sus” Bernaerts

weduwnaar van Jeanne Madreel

geboren te Kapellen op 13 april 1933,
zachtjes ingeslapen in WZC Monnikenhof
te Berendrecht op 2 mei 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Sus in Rouwcentrum Rustpunt,
Hoge Weg 115 te Hoevenen op
woensdag 13 mei 2026 om 10u15.
Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u50.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in
het columbarium op de begraafplaats van Hoevenen,
gelegen aan de Kerkstraat.

Liever geen bloemen en kransen.

*Familie Sus Bernaerts
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Hij leeft verder in de harten van

Freddy en Christine Bernaerts - Van den Bossche

Stephanie

Cedric

Marcel

Jacques en Viviane Bernaerts - De Nayer

Cindy en Rino

Robbe, Roy, Zeno 

Bart en Oriana

Lies

Martine en Sven Bernaerts - Luyten

Yoran

Vigo 

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Zijn neven en nichten. Families Bernaerts - Madreel.

Bijzondere dank aan zorgkundige Kelly van i-mens,
het voltallige team van WZC Monnikenhof
afdeling Bonte Specht voor de goede zorgen
en het warme medeleven.

