

# Celine Adriaensen

9 december 1930 - 16 april 2026

*Ons moeke leefde voor wat echt telde:  
de zorg voor haar kinderen en kleinkinderen.*

*Ze vond haar geluk in het samenzijn met  
familie en vrienden, genietend van lekker eten  
en elkaars gezelschap.*

*Met liefde stond ze in de keuken,  
vaak met verse groenten uit eigen tuin.  
Ze was er graag bij, altijd bereid om te helpen  
en er te zijn wanneer iemand haar nodig had.*

*Zo nemen we afscheid van ons moeke,  
dankbaar voor alles wat ze voor ons betekend heeft.*



*Met warme herinneringen aan het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft geschonken,  
nemen wij afscheid van*

## Celine Adriaensen

'Moeke'

weduwe van Leon Van Lissum

geboren te Berendrecht op 9 december 1930,  
van ons heengegaan te Berendrecht op 16 april 2026.

Celine en Leon († 28/10/2011) worden samen uitgestrooid  
op de begraafplaats van Zandvliet in intieme kring.

Ons moeke leeft verder in de harten van

Armand Van Lissum en Ina Vermeulen

Veerle en Bart, Lise, Mats, Emi, Lex

Els en Matthias, Yoran, Thibo, Matice

Monique en Peter † Van Lissum - Hendrickx

Jelle en Sylvie, Laure, Nore

*haar kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen*

Bijzondere dank aan het voltallig team van WZC Monnikenhof  
voor de liefdevolle zorgen.