

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in de stralende zon.  
Hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Liefdevol nemen we afscheid van

# *Barbara Kunović*

*mama van Ilyo en Ciske*

geboren te Antwerpen op 25 mei 1978,  
na een strijd van ons heengegaan  
in Coda Hospice te Wuustwezel op 23 maart 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid  
te nemen van Barbara tijdens de uitvaartplechtigheid in  
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen  
op **maandag 31 maart 2025 om 15u**.  
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 14u40.

Haar urne krijgt thuis een liefdevolle plek.

*Familie Barbara Kunović  
p.a. Rouwcentrum Rustpunt  
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen  
Online condoleren: [www.gertverhaert.be](http://www.gertverhaert.be)*

Barbara leeft verder in de harten van

*haar oogappels*

Ilyo en Ciske

*haar ouders*

Dragutin † en Anka Kunović - Modrić

*haar zus en halfzus*

Yves en Irena van Soest - Kunović  
Rani

Mladen en Emilija Božić  
Arijan

*de papa van Ciske*

Koen Verheyen

*haar vele liefdevolle vriendinnen*

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. K. Kefel, Tijn Ooms en  
alle collega's van De Stroom, zorgjuf Hilde Paenen,  
het voltallige team van AZ Klina (dienst oncologie) en  
Coda Hospice voor de warme zorgen en begeleiding.

Liever een bijdrage dan bloemen voor haar oogappels  
op het rekeningnummer BE12 4169 0733 8192.

