

*Diegene die ik liefheb,
verlaat ik om diegene die ik liefhad terug te vinden.*

Liefdevol nemen we afscheid van
mevrouw

Philomena Joossens

weduwe van de heer Frans Vloeberghs

geboren te Oorderen op 7 augustus 1934,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Zonnewende
te Kapellen op 17 januari 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit voor de afscheidsviering van
Philomena in de Sint-Catharinakerk, Kerkepad 1 te Stabroek,
op **donderdag 23 januari 2025 om 10u.**

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld bij haar
echtgenoot Frans op de begraafplaats van Stabroek,
gelegen aan de Vossenveldlaan.

Familie Joossens - Vloeberghs
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Philomena leeft verder in de harten van:

haar kinderen

Leen Vloeberghs en Eddy † Covents
Stefaan en Els De Voeght - Vloeberghs

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Tinne en Vincenzo
Laura, Matteo
Thomas en Kaat

haar stiefbroer en schoonzus

Fons en Erna Stockmans - Rombouts

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Louis † en Elisa † Soetewey - Vloeberghs
kinderen en kleinkinderen
Angèle † Vloeberghs, Andre en Lucesse
Van Bouwel - Cannoot
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Lucien en Margret Vloeberghs - De Roover
kinderen

De families Joossens en Vloeberghs.

Bijzondere dank aan het voltallige team van
WZC Zonnewende, afdeling Azalea en het dagcentrum,
huisarts dr. De Wit voor de zorgzame en betrokken hulp.



Moeder