

*Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefheb.*

Liefdevol nemen we afscheid van
mevrouw

Julia Eestermans

“de moeke”

echtgenote van Marcel Van Opdorp

geboren te Zandvliet op 25 februari 1945
zachtjes van ons heengegaan in Coda Hospice
te Wuustwezel op 5 januari 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Julia tijdens de uitvaartplechtigheid in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **woensdag 15 januari 2025 om 11u.**
Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 10u40.

Haar urne zal later thuis een liefdevolle plaats krijgen.

Liever geen bloemen of kransen.

*Familie Julia Eestermans
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Er is de mogelijkheid om Julia een laatste groet
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt op
maandag 13 januari 2025 van 17u30 tot 18u.

Julia leeft verder in de harten van:

haar echtgenoot

Marcel Van Opdorp

haar kinderen

Ann en Peter Van Opdorp - Den Hollander
Martine en Erik Van Opdorp - van Thillo

haar kleinkinderen

Nele en Dennis Huygelen - Vermeiren

haar achterkleinzoon

Lewis Vermeiren

haar zus, schoonbroer, kinderen en kleinkinderen

Irene en Frans Eestermans - De Vree
Erik † en Nicole
Ann en Maarten
Rob
Ronny †

Bijzondere dank aan dr. Koen Kefel,
thuisverpleegkundigen Marianne en Annemie en het voltallige
team van Coda Hospice voor de goede zorgen.

