



Frank Schouwaerts

7 februari 1970 - 15 november 2024

Papa's sterven niet.
Ze glijden hooguit naar de overkant.
Ze leven verder in wie blijft,
in woorden en gedachten,
in verhalen, gevoel en tederheid.
Papa's sterven niet.
Ze blijven altijd in de buurt.
Je ziet hen in de spiegel,
in een stukje van jezelf.
Je voelt hen in de pracht
die het leven heet.
Papa's sterven niet.
Ze worden bewaarders van de tijd.

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

Liefdevol nemen we afscheid van

Frank Schouwaerts

Papa van Alexander en Pieter-Jan

geboren te Kapellen op 7 februari 1970,
onverwachts van ons heengegaan te Stabroek op 15 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Frank
tijdens de afscheidsviering in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **vrijdag 29 november 2024 om 14u**.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 13u30.

Aansluitend zal zijn urne thuis een liefdevolle plaats krijgen.

Familie Frank Schouwaerts, p.a. Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Frank leeft verder in de harten van:

zijn zonen

Alexander Schouwaerts
Pieter-Jan Schouwaerts

zijn ouders

Jos † en Martha Schouwaerts - Verswijver

zijn zus en petekind

An Schouwaerts
Nick en Caro Van Erp - Scheipers

mama van Alexander en Pieter-Jan

Enorme dank aan zijn zoon Pieter-Jan voor zijn heldhaftige hulp.

Er is de mogelijkheid om Frank een laatste groet te brengen in Rouwcentrum Rustpunt
op woensdag 27 november van 18u tot 18u30.