

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon.*

Liefdevol nemen we afscheid van
mevrouw

Francine Dieltiens

weduwe van Noël Vlaeminck

geboren te Antwerpen op 28 september 1948
en zachtjes van ons heengegaan in
WZC Hof De Beuken te Ekeren op 21 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Francine tijdens de afscheidsviering
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **maandag 2 december 2024 om 10u.**
Mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld op de
begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

*Familie Kleeren - Coene
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Dit melden u:

haar kinderen en kleinkinderen

Danny en Sabine Kleeren - Coene

Jasper

Eline en Quinten

Elien en Sarah

Marie en Silke

Lize en Wiebe

Danny en Nancy Vlaeminck - Naudts

Zoë en Kris

Jaro

Eddy en Kristel Vlaeminck - Vermariën

Tuur en Marieke

Paulien

haar tante en nonkel

Urbain en Lisette Van Ballaert - Raus

haar beste vriendin

Fanny Deckx

Haar neven en nichten.

Bijzondere dank aan het voltallige team van
WZC Hof De Beuken afdeling Hoogland
voor goede zorgen en het warme medeleven.

