



Toen het avond werd, zei Jezus:
"Kom, laat ons naar de overkant varen".

Guido Staes

Opgewekte Kariboe, scout in hart en nieren
Geëngageerd lid van Groen en Groen Ekeren
Sterk verbonden met de Sint-Lambertusparochie
Begeesterd door Ekeren, vroeger en nu
Gesterkt door de ziekenzalving

echtgenoot van Katia

geboren te Merksem op 13 oktober 1964,
plots overleden in ZAS Middelheim
te Antwerpen op 3 oktober 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Sint-Lambertus te Ekeren, gelegen aan Frans Harrewijnlaan 1, op **zaterdag 12 oktober 2024 om 10u**.

Aansluitend zal zijn urne worden bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Er is de mogelijkheid om Guido een laatste groet te brengen in Rouwcentrum Rustpunt op woensdag 9 oktober 2024 van 18u tot 18u30.

Familie Guido Staes
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Guido leeft verder in onze harten als:

Toegewijde echtgenoot van Katia

Trotse papa van
Hanne
Ester en Tim
Lise en Bjorn
Jonas
Simon en Joos

Zoon van Bruno † en Jeannine

Broer en nonkel van
Stef en Vicky,
Mathias
Suzy,
Tom
Kim en Mats,
Barry
Ann en Joey

Schoonzoon van Willy † en Frida

Schoonbroer en nonkel van
Jan en Elise,
Maarten en Jeanne
Katrien
Wim en Lisette,
Michelle
Quinten

De families Staes, Rammeloo, Hendrickx en Degolla.

