

*De enige pijn die je ons hebt aangedaan,
is dat je ongevraagd bent heengegaan.*

Liefdevol nemen wij afscheid van
mevrouw

Adrienne “Tantaja” Eestermans

weduwe van de heer Romain Rul

geboren te Stabroek op 6 augustus 1939,
zachtjes van ons heengegaan in ZAS Joosten
te Zoersel op 14 september 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Tantaja tijdens de uitvaartplechtigheid
in Aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **maandag 23 september 2024 om 11u.**

Aansluitend zal haar urne thuis een plaatsje krijgen.

*Familie Rul - Eestermans
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Tantaja leeft verder in de harten van:

René en Vivienne Eestermans - Wauters
Stefan en Katty, Emilie, Aurélie, Axel
Sabine

Leo † en Paula Eestermans - Roelans
Tom, Jan, Dries, Noor
Wim en Elke, Inaya, Nuria, Lars

Maryse † Eestermans
haar broer en schoonzussen

Haar neven en nichten.
De families Rul, Eestermans, Smits en Eysackers.

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. Werner Volant
voor de goede zorgen en het warme medeleven.

