

Vader, je was zo gewoon, zo'n doodgewoon wonderbaar mens.

Liefdevol nemen we afscheid van

Wim (Willy) Jansen

echtgenoot van Lief Van Eeckhout

geboren te Antwerpen op 14 augustus 1941 en
ingeslapen in ZNA Cadix te Antwerpen op 4 augustus 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Wim tijdens de afscheidsviering in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen op **maandag 12 augustus 2024 om 10u**. Gelegenheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Stabroek, Vossenveldlaan.

Er is de mogelijkheid om Wim een laatste groet te brengen in Rouwcentrum Rustpunt op donderdag 8 augustus 2024 van 17u00 tot 17u30.

Wim leeft verder in de harten van:

Lief Van Eeckhout

zijn echtgenote

Linda en Herman Jansen - Berghs

Joke

Jasper

Mark en Vicky Jansen - Wuyts

Jordi en Yana

Julie en Sander

Glenn

zijn kinderen en kleinkinderen

Erik, Danny, Sandra en Jorn

zijn petekinderen

zijn broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

Liever geen bloemen of kransen.

Bijzondere dank aan het voltallige team van ZNA Cadix voor de hartverwarmende zorgen en opvang, en aan de burens voor de steun.

*Familie Jansen - Van Eeckhout
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

