

*Denk aan mij terug, maar niet in dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Liefdevol nemen we afscheid van

## *François Stevens*

echtgenoot van Patricia Feyens

geboren te Deurne op 14 juli 1966,  
zachtjes ingeslapen omringd door zijn familie  
in AZ Klina te Brasschaat op 19 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid  
te nemen van François tijdens de afscheidsviering  
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen  
op **vrijdag 26 april 2024 om 11u.**

Mogelijkheid tot condoleren vanaf 10u40.

Zijn urne krijgt thuis een plaatsje.

*Familie François Stevens  
p.a. Rouwcentrum Rustpunt  
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen  
Online condoleren: [www.gertverhaert.be](http://www.gertverhaert.be)*

François leeft verder in de harten van:

*Zijn echtgenote*  
Patricia Feyens

*Zijn dochter en schoonzoon*  
Elien Stevens en Leander Potters

*Zijn schatdebollekes*  
Elijah en Mila 🐾 🐾

*Zijn schoonouders, zus, broer, schoonzus,  
schoonbroers, neven en nichten*

*Zijn vrienden en collega's*

Bijzondere dank aan thuisverplegers Conny en Steven en het  
voltallige team van AZ Klina en huisartsenpraktijk 't Spoor  
voor de hartverwarmende zorgen en het medeleven.

Met veel liefde was hij vrijwilliger bij AZ Klina, deze liefde  
kreeg hij ook terug. Een oprechte en warme dank aan  
alle vrijwilligers die hem zo liefdevol omringden.

