

Herinner mij in stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.

We zullen je missen in kleine dingen, al wat blijft zijn mooie herinneringen.



Liefdevol nemen we afscheid van

Chrisje Quertinmont

weduwe van Julien Van den Elsacker

geboren te Antwerpen op 18 mei 1939,
van ons heengegaan in WZC Zonnewende
te Kapellen op 1 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Chrisje tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **dinsdag 9 april 2024 om 10u.**

Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.

Familie Chrisje Quertinmont
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Zij leeft verder in de harten van:

Luc† Blanjean
Frédéric en Glyn

Michel en Brigitte Blanjean - Van Gool
Julie en Brecht
Kenny en Jessica, Marcel
haar kinderen en kleinkinderen

Babbe en Mieke Van den Elsacker - Plas
Selina en Jef, Rosa
Kamiel

Geert† Van den Elsacker

Willem Van den Elsacker

Jo en Veronique Van den Elsacker - Mous
Lissa
Jens en Lincy
Lien
Marie

*kinderen, kleinkinderen en
achterkleindochter van Julien*

Haar zus Claudette, neef Marc en nicht Brigitte.

Bijzondere dank aan het voltallige team van
WZC Zonnewende voor de liefdevolle zorgen en steun.

