

*Waarom al die pijn? Je wilde niet weg, je wilde bij ons zijn.
We missen je zo erg. We missen je glimlach, we missen je liefde.*

Liefdevol nemen we afscheid van

Irma Eliaers

echtgenote van Louis van Beeck

geboren te Hoevenen op 12 juni 1947,
stilletjes ingeslapen in PE De Lotus
te Brasschaat op 13 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Irma tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **maandag 22 april 2024 om 11u.**
Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren vanaf 10u40.

Haar urne krijgt thuis een liefdevol plekje.

*Familie Irma Eliaers
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

*Rust nu maar zacht na deze moeizame reis met veel pijn.
We zullen altijd aan je denken en je zult voor altijd in ons hart zijn.*

Zij leeft verder in de harten van:

Louis van Beeck

haar echtgenoot

Wendy en Bart van Beeck - van Wijk
Manon en Lucas
Thomas

haar kinderen en kleinkinderen

Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.



Bijzondere dank aan haar huisarts dr. F. Janssens en
het voltallige team van UZA, AZ Klina en palliatieve eenheid
De Lotus voor de liefdevolle zorgen en steun.

