

Liefdevol nemen we afscheid van

Alice Vingerhoets

weduwe van Karel Famelaer

° 14 maart 1935 te Zandvliet

† 29 maart 2024 te Berendrecht



*Na een lange, pijnlijke en dappere strijd
is ons Ma, Mamie en Moeke van ons heengegaan.*

Zij was er altijd voor ons.

Wij gaan haar voor altijd heel erg missen.

Familie Alice Vingerhoets

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Eddie † en Magda Boonaert - Heeffer

Jan en Reinhilde van der Riet - Heeffer

haar dochters

Marijke en Yentl van der Riet - De Smit

haar kleindochter

François en Jeanne Vingerhoets - Mous

Mariette Vingerhoets

haar broer en zus

Haar neven en nichten,

de families Vingerhoets, Heeffer, van der Riet,

Reynaerts, Schroeyers.

Het afscheid vond in intieme kring plaats.

Bijzonder dank aan alle artsen en verpleegkundigen van

ZNA Cadix, WZC Monnikenhof, Medinet en LEIF

voor de goede zorgen en het warme medeleven.

RUSTPUNT BEGRAFENISSEN - GERT VERHAERT
WWW.GERTVERHAERT.BE - 03 501 00 02

Dit is wat verdriet is.

Er is een gat door het weefsel van je wezen gescheurd.

Het gat geneest uiteindelijk langs de gekartelde randen
die overblijven, het kan zelfs kleiner worden.

Maar dat gat zal er altijd zijn. Er ontbreekt altijd een stukje van jou.

Want waar diep verdriet is, was grote liefde.



Mélancolie van Albert György, Genève