

Verdriet is de prijs die men betaalt voor liefde.

Liefdevol nemen we afscheid van

Eric Adriaenssens

'De Rikkes'

echtgenoot van Lief, *den Elsen*

geboren te Kapellen op 5 november 1956,
na een moedige strijd, zachtjes thuis ingeslapen
omringd door zijn geliefden op 14 maart 2024.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Eric tijdens een afscheidsviering
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen,
op **zaterdag 23 maart 2024 om 11u.**

Mogelijkheid tot condoleren vanaf 10u30.

Later zal zijn urne thuis een liefdevolle plaats krijgen.

Familie Eric Adriaenssens
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Zoon van Louis † en Louisa † Adriaenssens - Mous
Liefdevolle man van Lief, *zijnen Elsen*
Trots pa'ke van Kevin en Erika Vogels - Adriaenssens
Fiere Bompi van Myrthe, Amber, Louis
Broer van Ronny en Nancy Haast - Adriaenssens
Schoonzoon van Monique De Roeck, *de Moenie*
Schoonbroer van Peter en Viviane Elsen - Wellens
en Dirk en Lin Elsen - Crauwels

Zijn neven en nichten.

De familie Adriaenssens, Mous, Elsen en De Roeck.

Bijzondere dank aan verpleging oncologie van AZ Jan Palfijn,
Conny en Steven van thuisverpleging Lammers,
dr. Job Adriaenssens en palliatief verpleegkundige
Eva Hensbergen van Coda voor de goede zorgen
en warme medeleven.

Liever dan bloemen een gift aan Coda Wuustwezel
op het rekeningnummer BE40 7331 2621 0063
met mededeling Eric Adriaenssens.

