

Lieve Moeke,  
Moedig en met veel liefde heb je gestreden.  
Je wilde zo graag blijven leven.  
Je was hier nog niet klaar,  
maar we zijn heel dankbaar voor wat jij ons hebt gegeven.

Liefdevol nemen we afscheid van

# Hilda Vennekens

weduwe van Frans Verresen

geboren te Kasterlee op 18 februari 1949,  
thuis omringd door haar familie van ons heengegaan  
te Ekeren op 14 februari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid  
te nemen van Hilda tijdens de afscheidsviering  
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge weg 115 te Hoevenen,  
op **zaterdag 24 februari 2024 om 10u.**  
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren vanaf 9u30.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het familiegraf  
op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Familie Hilda Vennekens  
p.a. Rouwcentrum Rustpunt  
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen  
Online condoleren: [www.gertverhaert.be](http://www.gertverhaert.be)



Zij leeft verder in de harten van:

Roger Oelbrandt

*haar vriend*

Luk en Inge Verresen - Goyvaerts

Simon en Chloë

Hannelore

Arthur en Sterne

Lucas

Steven en Veerle De Cuyper - Verresen

Fleur

Noor

*haar kinderen en kleinkinderen*

Haar zussen, broer, schoonzus, schoonbroers,  
neven en nichten.

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. Elien Dereere,  
Lut van Coda en het thuisverplegingsteam Pessers  
voor de liefdevolle zorgen en begeleiding.

Er is de mogelijkheid om Hilda een laatste groet  
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt op  
donderdag 22 februari 2024 van 18u30 tot 19u00.

