

Moeders vergeten zichzelf, zo worden zij onvergetelijk.

Liefdevol nemen we afscheid van

Joanna Vorrsselmans

weduwe van Charles Nassel

geboren te Brasschaat op 22 maart 1938,
zachtjes van ons heengegaan in ZNA Cadix
te Antwerpen op 18 januari 2024.

Wij hebben in intieme familiekring afscheid genomen.

*Familie Joanna Vorrsselmans
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Laat mij verder leven in uw herinnering en blijf liefdevol voor elkaar.

Joanna leeft verder in de harten van:

Frank en Eef Nassel - Van Schaeren

🐾 Seppe

🐾 Lotte

Frans en Ingrid Pauwels - Nassel

haar kinderen

Bijzondere dank aan thuisverpleging Pessers,
Plus Home Services en haar huisarts dr. Lopez
voor de goede zorgen en het warme medeleven.

RUSTPUNT BEGRAFENISSEN - GERT VERHAERT
WWW.GERTVERHAERT.BE - 03 501 00 02



*Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.*

*Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.*

*Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.*

*Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.*