

Liefdevol nemen wij afscheid van

Eric Heirbaut

zaakvoerder Dahlgren - Heirbaut
lid van kopersbelang
lid van Fifty-One

echtgenoot van Ann De Kuyffer

geboren te Sint-Niklaas op 9 mei 1950,
onverwachts thuis van ons heengegaan
te Stabroek op 14 januari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Eric tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **woensdag 24 januari 2024 om 10u**.
Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u30.

Aansluitend volgt de bijzetting van zijn urne in het urnenveld
op de begraafplaats van Stabroek, Vossenveldlaan.

Familie Eric Heirbaut
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Eric leeft verder in de harten van:

Ann De Kuyffer

zijn echtgenote

Philip en Apollonia Heirbaut - D'Heer, ♡

Pascal en Silke Heirbaut - Casier, Xandro, Toto

zijn kinderen en kleinkinderen

Victorine De Bruyne

zijn schoonmoeder

Christine De Kuyffer

zijn schoonzus

De families Heirbaut en De Kuyffer, neven en nichten.

Er is de mogelijkheid om Eric een laatste groet
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt
op vrijdag 19 januari 2024 van 16u00 tot 16u30.

Bloemen noch kransen.

RUSTPUNT BEGRAFENISSEN - GERT VERHAERT
WWW.GERTVERHAERT.BE - 03 501 00 02

*In diepe rouw en verdriet verzonken,
moeten we nu plots afscheid nemen van Eric,
de man waarop we konden rekenen.
Een liefdevolle echtgenoot, een vader vol zorg.
Als rockstar bomp bracht hij vreugde naar elk woord.*

*Eric die Ann zo graag zag,
met zijn warmte en charme vulde hij elke dag.
Een vader van Philip en Pascal, vol trots en liefde,
en als bomp voor Xandro en Toto was hij altijd in hun midden.*

*Het strand en de zee waren zijn favoriete plek,
daar vond hij rust en geluk en voelde hij zich sterk.
Maar zijn ware passie lag in het bespelen van zijn gitaren.
Hij kon ons betoveren, ons naar hogere sferen sturen.*

*Ik zal je enorm missen, "love of my life", mijn lieve schat.
Waarom nu jij, je was er altijd voor mij, samen gelukkig en blij.
De leegte die je achterlaat, doet mijn hart krimpen en beven.
Je was de beste echtgenoot voor het leven.*

*Rust zacht, lieve schat, papa en bomp, in de armen van de tijd.
Je hebt ons zoveel gegeven, zoveel liefde verspreid.
Onze tranen zullen stromen, onze harten zullen branden.*

