

Liefdevol nemen wij afscheid van

Ida De Boel

weduwe van Karel Vercammen
levenspartner van Jozef Willemen †

geboren te Herentals op 17 januari 1938,
van ons heengegaan in WZC Sint-Vincentius
te Ekeren op 24 januari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Ida tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **woensdag 31 januari 2024 om 15u**.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

Familie Ida De Boel
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

*Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet maar niet meer echt herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.*

Zij leeft verder in de harten van:

Miek en Rudi Vercammen - Casneuf
Roel en Anne-France, Vik, Jef
Ward en Evi, Sem, Finn

Gert en Katrijn Vercammen - De Moor
Niels en Jenke

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Bijzondere dank aan het voltallige team van
Thuiszorg Villers en WZC Sint-Vincentius
voor de toegewijde zorgen en het medeleven.

