

*Ook al ben ik je verloren,  
ik ben je nooit helemaal kwijt.  
In mijn hart kan ik je houden,  
draag ik je bij me, voor altijd.*

Liefdevol nemen wij afscheid van

## Rita Van den Wyngaert

geboren te Kapellen op 28 oktober 1951,  
van ons heengegaan in WZC Aalmoezenier Cuypers  
te Stabroek op 25 december 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te  
nemen van Rita tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk  
van O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand te Sint-Mariaburg,  
gelegen aan het Van De Weyngaertplein te Ekeren,  
op **zaterdag 30 december 2023 om 10u30**.

Mogelijkheid tot groeten in de kerk vanaf 10u10.

Aansluitend zal de urne worden begraven in de heide  
op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Familie Rita Van den Wyngaert  
p.a. Rouwcentrum Rustpunt  
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen  
Online condoleren: [www.gertverhaert.be](http://www.gertverhaert.be)

Rita leeft verder in de harten van:

Josée Van Look

*haar moeder*

Brenda en Andy Koolen - Van den Broeck  
Marietjie Koolen

*haar kinderen*

Elena  
Seth

*haar kleinkinderen*

Clement en Sonja Teck - Van den Wyngaert,  
kinderen en kleinkinderen

Paul en Magda Van den Wyngaert - Verleyen en kinderen

Luc en Elly Vandenberghe - Van den Wyngaert en kinderen

Leo en Marleen Van den Wyngaert - Seberechts, kinderen en  
kleinkinderen

*haar broers, zussen,  
schoonbroers en schoonzussen*

Haar tante, neven en nichten.

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. L. Van Wesenbeeck en  
het voltallige team van WZC Aalmoezenier Cuypers  
voor de warme zorgen en het medeleven.

*Bloemen noch kransen.*