

*Herinnering omhult je als een warme jas.  
(Stijn De Paepe)*

Liefdevol nemen wij afscheid van

# Maria Van Overveld

weduwe van Petrus Jongenelen

geboren te Ekeren op 16 januari 1929,  
vredig ingeslapen in WZC Aalmoezenier Cuypers  
te Stabroek op 5 december 2023.

We nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid  
te nemen van Maria tijdens een samenkomst  
op de begraafplaats van Stabroek, Vossenveldlaan,  
op **donderdag 14 december 2023 om 14 uur**.

Haar urne wordt bijgezet in het columbarium  
bij haar echtgenoot Petrus.

Familie Maria Van Overveld  
p.a. Rouwcentrum Rustpunt  
Hoge Weg 115, 2940 Hoevenen  
Online condoleren: [www.gertverhaert.be](http://www.gertverhaert.be)

*Lieve bomma,  
Ik heb nog eens zitten denken. Misschien is doodgaan wel  
hetzelfde als een vlinder worden.  
Weet je waarom?  
Als de vlinder er eenmaal is, dan is de rups er niet meer.  
Dan is de rups dus eigenlijk dood. Maar ook weer niet,  
want hij is een vlinder geworden.  
Dus misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden.  
Dat je verandert in iets anders,  
wat je nu nog niet kunt bedenken.  
In iets moois!  
(Pimm van Hest)*

Maria leeft verder in de harten van:

Willy en Elly Jongenelen - Bruyninckx  
Peter Jongenelen

*haar zoon, schoondochter  
en kleinzoon*

Haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. Van Wesenbeeck  
en het personeel en de vrijwilligers van WZC Aalmoezenier  
Cuypers voor de warme zorgen en de begeleiding.

