

*Ons moet die bittere taak en teken dra
En uitverkoornes wees tot leed en strijd.*

Nikolaas Van Wijk Louw

Na een leven waarin de Heer van Leven en Dood
zijn "Schild ende betrouwen" was, overleed

Vik Eggermont

echtgenoot van Hilde De Laet † 2013
zielsvriend van Hilde Mollet

Vik kreeg het leven ten geschenke te Deurne-Antwerpen
op 26 december 1929 en keerde,
naar het Vaderhuis terug op 3 december 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons dit voltooide
leven te vieren van Vik tijdens de uitvaartplechtigheid in
de parochiekerk Heilig Hart, Kapelsesteenweg 216 te
Brasschaat-Donk op **vrijdag 15 december 2023 om 11u.**
Mogelijkheid tot groeten en condoleren vanaf 10u30.

Later zal hij begeleid worden naar zijn laatste rustplaats.

*Familie Vik Eggermont
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Dit melden u:

Wieland Eggermont en Wim Mussert

Hadewich Eggermont en Stefan Slembrouck
Winke en Sebastian met Finn, Fee en Coco
Helle en Christian met Mats, Piet en Lotta
Rune en Leonie
Diede

Roeland Eggermont en Inge Vandenberg

Iwein Eggermont en Françoise Mekoulou en kinderen
Kim en Baptiste met Ella, Tuur en Maurice

Reinoud Eggermont en Linda De Wachter
Anke en Kenji met Noélie en Manou

Katelijne Eggermont en Yves Gysel

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinderen

Bijzondere dank aan dr. Lieven Gonissen voor de jarenlange
goede zorgen en de familiale helpsters
voor de liefdevolle verzorging.

RUSTPUNT BEGRAFENISSEN - GERT VERHAERT
WWW.GERTVERHAERT.BE - 03 501 00 02



*Als we achterom kijken, staan we verrukt
voor het mysterie van onze oorsprong.*

*Als we voor ons zien, duizelen wij
want wij kijken in de eeuwigheid.*

Luc Verbeke