

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon.
Hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Liefdevol nemen wij afscheid van

Maria De Ceulaer 'Mariëtte'

weduwe van Marcel Vermeulen

geboren te Borgerhout op 27 november 1928,
van ons heengegaan in ZNA Jan Palfijn
te Merksem op 1 november 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Mariëtte tijdens de uitvaartliturgie
in de Sint-Laurentiuskerk, Schoonbroek 101 te Ekeren
op **donderdag 9 november 2023 om 10u.**
Mogelijkheid tot groeten vanaf 9u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

*Familie Maria De Ceulaer
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Mariëtte leeft verder in de harten van:

Maria en Rudi † Vermeulen - Leenaerts
Robert en Rita Vermeulen - De Prins
Hilde en Pierre Vermeulen - Verschueren

haar kinderen

Ronny en Bea
Natasja
Sandy en Bert
Cindy
Shana

haar kleinkinderen

Haar neven en nichten.

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. A. Bernaers,
de thuishulp van Villers, de thuisverpleegkundigen en
het voltallige team van WZC Sint-Vincentius
voor de goede zorgen en begeleiding.

