

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

Liefdevol nemen wij afscheid van
mevrouw

Julienne Van Campenhout

echtgenote van de heer Frans Leemans (†)

geboren te Hoboken op 13 januari 1937,
zachtjes van ons heengegaan te Ekeren in
WZC Christine op 7 juli 2023,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Julienne tijdens de uitvaartplechtigheid in
de parochiekerk Heilig Hart, Kapelsesteenweg 216 te
Brasschaat-Donk op vrijdag 14 juli 2023 om 10u.

Aansluitend zal de urne thuis een plaats krijgen.

*Familie Leemans - Van Campenhout
p.a. Rustpunt Begrafenissen
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen - Stabroek
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Dit melden u met verdriet:

Hugo Leemans

haar zoon

Paul en Gisèle Van der Veken - Mariën

haar neef en nicht

De families Leemans en Van Campenhout.

Bijzondere dank aan haar huisarts en het team van
WZC Christine voor de toegewijde zorgen en het medeleven.

