

*Als je verdrietig bent. Kijk dan diep in je hart.
En je zal zien dat je weent om wat je vreugde bracht.*

Liefdevol nemen wij afscheid van
mevrouw

José Van Hoof

weduwe van de heer Henri 'Rik' Hermans

geboren te Mol op 14 december 1931,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Sint-Vincentius
te Ekeren op 5 april 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van José tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op **donderdag 13 april 2023 om 11u.**
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10u40.

Haar urne zal samen met papa,
thuis bij Edith een plaats krijgen.

*Familie Hermans - Van Hoof
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Mogelijkheid tot een laatste groet aan José
in het rouwcentrum op dinsdag 11 april van 18u30 tot 19u.

Zij leeft verder in de harten van:

Edith Hermans

haar dochter

Nand † en Jeannette † Van Hoof - Reyns
kinderen en kleinkinderen

Jan † en Louisa † Dufour - Van Hoof
kinderen en kleinkinderen

Henri † en Madeleine Dams - Van Hoof
kinderen en kleinkinderen

Albert † en Bertha † Hermans - Aerts

Jean † en Yvonne † Hermans - Bleuckx
kinderen en kleinkinderen

Edgard † en Josiane † Janssens - Hermans
kinderen en kleinkinderen

haar naaste familie

Bijzondere dank aan het voltallige team van afdeling Leliedal
van WZC Sint-Vincentius en haar huisarts dr. Ann Bernaers
voor de goede zorgen en het medeleven.

