

*Ik weef het missen en het dragen
ik weef de liefde die is gebleven
ik weef jou met zorg en aandacht
in alle draden van mijn leven.*

Liefdevol nemen wij afscheid van
mevrouw

Lydia Van Looy

weduwe van de heer Ward Beyers

geboren te Meerhout op 27 februari 1939,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Zonnewende
te Kapellen op 12 maart 2023.

Wij hebben in intieme familiekring afscheid genomen
van Lydia en haar urne geplaatst in het urnenveld
op de begraafplaats van Hoogboom.

Familie Beyers - Van Looy
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Lydia leeft verder in de harten van:

Christel en Jos Beyers - Vankevelaer
Stijn
Bram en Stien, Ea, Lupe
Gwen en Jeroen, Stig, Ida
Nele

Inge en Filip Beyers - Van Ermen
Jeroen en Marina, Mateo
Tom en Kim, Jona, Mia
Jotham en Louise, Ebbe ♥

Heidi Beyers
Wannes en Jade, Amélie
Jochem
Lore en Bert, ♥

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Haar zus, schoonzussen en familie.
De families Van Looy, Beyers, Luyckx en Feyen.

RUSTPUNT BEGRAFENISSEN - GERT VERHAERT
WWW.GERTVERHAERT.BE - 03 501 00 02



Weefwerk gemaakt door Lydia