

*We hebben afscheid genomen van jouw hart met ons hart.*

*We hebben onze handen gevouwen om de jouwe  
om ze te warmen een laatste maal.*

*We hebben afscheid genomen,  
een laatste groet gebracht, onze gedachten bij jou,  
die wij lief hadden en niet vergeten kunnen.*

Liefdevol nemen wij afscheid van  
de heer

## Marcel Nagels

weduwnaar van mevrouw Rina Kil

geboren te Brasschaat op 24 november 1944,  
zachtjes van ons heengegaan in WZC Monnikenhof  
te Berendrecht op 22 december 2022.

Wij hebben in intieme familiekring  
afscheid genomen.

Dit melden u met verdriet:

Rigo Nagels

Peggy Nagels

Yannick, Seppe  
Sam en Stijn, Dallas  
Brynn  
Ohna

*zijn kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen*

De families Nagels en Kil.

Bijzondere dank aan het voltallige team  
van WZC Monnikenhof voor de liefdevolle zorgen.

