

*And I am not frightened of dying.
Any time will do, I don't mind.
Why should I be frightened of dying?
There's no reason for it, you've gotta go sometime.*

Liefdevol nemen we afscheid van
de heer

Edwin Caenen

echtgenoot van
mevrouw Marina Vandenmeersche

geboren te Schoten op 15 mei 1956,
omringd door zijn geliefden van ons heengegaan
thuis te Hoevenen op 12 maart 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Edwin tijdens de uitvaartplechtigheid
in Aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op maandag 21 maart 2022 om 10u.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend zal zijn urne thuis een plaats krijgen.

Families Caenen - Vandenmeersche - Braet
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Dit melden u met droefheid:

Marina Vandenmeersche

zijn echtgenote

Frank en Svenja Braet - Caenen

Jessy

Tjorven Caenen

zijn kinderen en kleindochter

Qyra, Quita en Minoesch 

zijn trouwe viervoeters

Ludwig Caenen

Leo (†) en Marina La Rose - Caenen

Rudi Caenen

Kurt Caenen

zijn broers, zus en schoonbroer

Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Caenen, Vandenmeersche en Braet.

Bijzondere dank aan zijn huisarts Frans Janssens,
thuisverpleegster Christine Pittillion en het voltallige team
van Coda Hospice voor de goede zorgen
en het bijstaan van de familie.

RUSTPUNT BEGRAFENISSEN - GERT VERHAERT
WWW.GERTVERHAERT.BE - 03 501 00 02

