

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*



Liefdevol nemen wij afscheid van
de heer

Robert Abrath

weduwnaar van mevrouw Maria Andries

geboren te Hoevenen op 13 maart 1942,
zachtjes van ons heengegaan in Villa Ter Molen
te Stabroek op 14 maart 2022.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Robert in de parochiekerk
O.L.Vrouw Geboorte te Hoevenen, Frans Oomsplein,
op dinsdag 22 maart 2022 om 10u.
Mogelijkheid tot groeten en condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend zal de bijzetting van de urne plaatsvinden
bij zijn echtgenote in het urnenveld op de begraafplaats
van Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.

*Familie Abrath
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be*

Er is de mogelijkheid om Robert een laatste groet te brengen
in Rouwcentrum Rustpunt op vrijdag 18 maart
van 18u tot 18u30.

Dit melden u met droefheid:

Dirk en Patricia Michiels - Abrath

zijn dochter en schoonzoon

Christophe en Sophie

Kenneth en Yana

Glenn en Kiara, Odille

Ghiana en Wim, Vigo

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn broer, zus, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten.
De families Abrath, Andries, Regemortels en Van Bouwel.

Bijzondere dank aan zijn huisarts dr. L. Van Wesenbeeck,
het voltallige team van Villa Ter Molen, dienst urologie
en dienst oncologie van AZ Klina.

