

Afscheid nemen is met dankbare handen  
dichtdoen en verpakken wat voorbij is  
in goede gedachten en herinneringen.

Liefdevol nemen wij afscheid van  
de heer

✝  
**Jos Adriaens**

echtgenoot van mevrouw Lydie Van Eyck

geboren te Mortsel op 28 januari 1938,  
onverwacht thuis van ons heengegaan  
te Ekeren op 30 december 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te  
nemen van Jos tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk  
van O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand te Sint-Mariaburg  
Ekeren, gelegen aan het Van De Weyngaertplein,  
op vrijdag 7 januari 2022 om 10u.

Mogelijkheid tot groeten en condoleren  
in de kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend zal de urne worden begraven in de heide op  
de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat.

Familie Adriaens - Van Eyck  
p.a. Rustpunt Begrafenissen  
Hoge Weg 115 te 2940 Stabroek  
Online condoleren: [www.gertverhaert.be](http://www.gertverhaert.be)

Dit melden u met verdriet:

Lydie Van Eyck

*zijn echtgenote*

Peter en Iris Adriaens - Albrecht

Sven  
Noëlle

Steven en Murielle Adriaens - Quinet

Juliette

Geert Adriaens

Rosie 🐾

Jo en Nadine Adriaens - Scheers

Aiko  
Mila

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.  
De families Adriaens en Van Eyck.

Bijzondere dank aan het urgentieteam van AZ Klina  
voor de zorgen en het medeleven.

