

Liefdevol nemen wij afscheid van  
mevrouw

# Marcella Mampaey

weduwe van de heer  
Paul Callay

geboren te Boom op 15 april 1938,  
zachtjes van ons heengegaan in WZC Salve  
te Brasschaat op 12 januari 2021.

Wij vragen u vriendelijk om op dinsdag 19 januari 2021  
om 10u aan Marcella te denken. Op dat moment nemen wij  
in intieme kring afscheid van haar in aula Rustpunt,  
Hoge Weg 115 te Hoevenen.

Aansluitend volgt de bijbegraving van de urne  
op de begraafplaats te Stabroek, Vossenveldlaan.

Omwille van de huidige omstandigheden kunnen we  
niet iedereen uitnodigen op de plechtigheid.

*Familie Callay - Mampaey*

*p.a. Rustpunt Begrafenissen*

*Smoutakker 1 te 2940 Stabroek*

*Online condoleren: [www.gertverhaert.be](http://www.gertverhaert.be)*

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.*

*Herinner mij, in stralende zon.*

*Hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Dit melden u:

Raf en Pascale Vermeiren - Callay

Jens en Eline

Jelto en Leen

haar dochter, schoonzoon  
en kleinkinderen

Magda (†) Mampaey

Walter (†) Mampaey

Luc en Amanda Mampaey - Smets

Yvonne Callay

haar zus, broers,  
en schoonzussen

Haar neven en nichten

De families Mampaey en Callay

Bijzondere dank aan het voltallige team van WZC Salve  
voor de goede zorgen en het medeleven.