

*Je bent zo moe na deze lange reis,
al wat je verdient, is rust en dromen over hen die je liefhebt.*

Liefdevol nemen wij afscheid van

Maria Stobbelaar

gesterkt door het sacrament van de zieken
weduwe van de heer Jos Wouters

geboren te Antwerpen op 11 november 1934,
van ons heengegaan in het WZC Sint-Vincentius
te Ekeren op 3 april 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Maria in de aula Aster van het
crematorium Pontes, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk,
op **woensdag 11 april 2018 om 12 uur**.

Samenkomst in het crematorium vanaf 11.40 uur.

Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden
op de strooiweide van de begraafplaats aldaar.

*Familie Wouters
p.a. Rustpunt Begrafenissen
Schoonbroek 1 te 2030 Antwerpen
Online condoleren: www.begrafenissen.net*

Dit melden u met droefheid:

Charles en Linda De Reynt - Wouters
Philip en Els, Lewis
Peter en Leen, Xenne
Ineke en Kristof, Mon
Sophie en Bruno
Dirk en Greet Wouters - De Kooning
Steven en Katrien, Axelle, ♥
Anke en Bert, Daan

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Neven en nichten Haegeman.
De families Stobbelaar, Wouters, Verras en Verbeke.

Bijzondere dank aan het personeel geriatricie 2 AZ Klina,
WZC Sint-Vincentius Ekeren en de thuisverpleging Brasschaat
en Kalmthout voor de liefdevolle zorgen.